



Binnen enkele minuten is er voldoende ruimte gemaakt voor een condoleance (circa 300 personen).

Tijdens deze gelegenheid schenken we indien gewenst koffie of thee en/of licht alcoholische dranken. Ook zijn er op verzoek verschillende luxe hapjes te verkrijgen.



Willem van der Kwaak

06 43422874
e-mail: verhuur@oudshoornsekerk.nl

EEN STIJLVOL AFSCHEID

Steeds vaker kiest men voor het kerkgebouw van de Oudskioomsekerk als locatie om afscheid te nemen van een overleden dierbare. De kerk is hiervoor uitermate geschikt vanwege de monumentale uitstraling, de intimiteit en de prachtig gebrandschilderde ramen.

Ons team van goed opgeleide vrijwilligers staat u graag bij om op een persoonlijke stijlvolle manier afscheid te nemen. U kunt bij ons terecht voor een condoleancebezoek op de dagen voorafgaande aan de herdenkingsdienst in de zaal naast de 24-uurs familiekamer of voor een groter aantal in de kerk.

In samenwerking met uitvaartondernemingen van uw keuze maken wij een stijlvol afscheid compleet. Zij weten van onze mogelijkheden. Vraag er gerust naar!



In een familiekamer kunt u in alle rust en op uw eigen momenten samenzijn met de overledene.

Er is alle tijd om herinneringen op te halen, met elkaar te huilen, en misschien ook te lachen om de fijne tijd die u met elkaar hebt doorgebracht. De herinneringen zijn belangrijk.

Indien gewenst kunt u koffie of thee zetten. Er is een koelkastje voor andere drankjes en er staat een CD/mp3 speler voor rustgevende muziek met enkele CD's.

Kortom: deze kamer is speciaal voor u ingericht. Neem dus alle tijd. Deze kamer is 24 uur per dag beschikbaar. U heeft een sleutel en kunt er altijd terecht.

Hoe verdrietig de situatie ook is, ik hoop dat u hier de rust en de tijd zult vinden om afscheid te nemen. Mocht u nog vragen hebben, bel mij dan even. Links staat mijn telefoonnummer en e-mail.



U kunt hier herdenkings- of uitvaartdiensten met of zonder religieus karakter houden

Er is ruimte voor 300 personen. Voor familieleden reserveren we een aantal stoelen.

Parkeergelegenheid is er in de directe omgeving van de kerk voldoende.



Op zondag gaan de kerkdeuren open van de Oudshoornsekerk voor de wekelijkse kerkdienst

Maar dit Rijksmonument uit 1665 staat open voor nog veel meer. Deze folder geeft informatie over de vele mogelijkheden die geboden wordt rondom een uitvaart. We bieden een totaalpakket en zorgen voor een stijl- en respectvol afscheid.



Het Hess-orgel uit 1783 is uiteraard beschikbaar

Onze organist vindt het fijn u hierover meer informatie te geven. Maar misschien wilt u wel de piano of vleugel gebruiken, ook dat kan. Wilt u liever muziek laten horen van een CD, dan beschikken wij over een uitstekende geluidsinstallatie.



**NIEMAND WEET
HOE LAAT HET IS**



We praten er niet graag over. Spreken over de dood schuiven we het liefst voor ons uit, en toch kan het verstandig zijn om het er eens met elkaar over te hebben. Het is toch een geruststellend idee als je weet wat de ander wenst of verwacht...

WANT NIEMAND WEET TOCH WANNEER